

150 שנה להולדת ד"ר הלל יפה

האירוע צוין בכנס החברה הישראלית לתולדות הרפואה, שהתקיים כמובן בבית-החולים הקרוי על שמו של הרופא הציוני מעורר ההשראה

הפוליטיקה של הרפואה דאו."

ככנס השתתפו רופאים וחוקרים, אנשי סיעוד ורפואה, מגל המרכז הרפואי "הלל יפה" וכמובן, בני משפחת יפה, וכן בני משפחת ד"ר רוזנבוש, שהיה מנהל בית-החולים הפרטי "חדרה". עוד נכחו בכנס פרופ' אליעזר שלו, דיקן הפקולטה לרפואה בטכניון בחיפה, ופרופ' עידו פרלמן, שקדם לו בתפקיד. את הכנס פתח ד"ר מיקי דודקביץ, סגן מנהל המרכז הרפואי, שברך את הנוכחים. לאחר מכן ניתנה תעודת הערכה לפרופ' ניסים לוי על תרומתו הרבה לחברה הישראלית לתולדות הרפואה לאורך השנים.

בהמשך ניתנו הרצאות על ידי פרופ' צבי בנטואיץ, שכאמור שיתף בחוויות וזיכרונות מפעילותו של סבו; פרופ' ערן דולב, שדיבר על פעלו של אריה רפפורט, אף הוא רופא שפעל בזיכרון יעקב וביצע מהפך חשבתי בשימוש בתרופת השנויה במחלוקת דאו - תלדומיד; ד"ר זלמן גרינברג, שסקר את פעולתו של פרופ' ישראל יעקב קליגלר, שכמו ד"ר יפה, פעל רבות לשיפור מחלת המלריה בארץ ישראל; איתי בחור, סופר שחקר את פעלו של ד"ר יפה והציג היבטים שונים של דמותו ואישיותו; פרופ' שפרה שורץ, שדיברה על פוליטיקה ורפואה בהקשר של המלחמה במלריה; ועל ידי פרופ' גולץ עצמו, שנתן סקירה על בית-החולים הפרטי "חדרה", שפעל תחת ידיהם של ד"ר יצחק רוזנבוש וד"ר צבי הופשטיין. את הכנס הנחו פרופ' שאיל שאשא וד"ר אפרים לב, חברי החברה הישראלית לתולדות הרפואה.

כ-100 נוכחים מילאו את אולם ההרצאות של המרכז הרפואי "הלל יפה" ביום שישי האחרון בכנס השנתי של החברה הישראלית לתולדות הרפואה בסימן 150 שנה להולדתו של ד"ר הלל יפה.

ד"ר יפה היה רופא שזנח קריירה מבטיחה באירופה כדי לטפח את הרעיון הציוני של התיישבות בארץ ישראל, תוך שהוא משכיל לשלב עבודת רפואה עם תצפיות רפואיות ומדעיות ראשונות וטיפול במחלת המלריה בקרב המתיישבים במושבות הברון רוטשילד.

ככנס נכחו גם צאצאיו של ד"ר הלל יפה, ביניהם, נכדו פרופ' צבי בנטואיץ, שבדומה לסבו, בחר גם הוא להיות רופא ולהתמחות בתחום המחלות האימונולוגיות, וחלק תרומות מבית סבא עם הקהל. פרופ' אבישי גולץ, יושב ראש החברה הישראלית לתולדות הרפואה ומי שארגן את הכנס, אמר: "בעקבות החלטתנו לקיים את הכנס השנתי של החברה הישראלית לתולדות הרפואה בסימן 150 שנה להולדתו של ד"ר הלל יפה, חשבנו שהדבר הנכון יהיה לקיים אותו בבית-החולים שנקרא על שמו. אי לכך שמחנו מאוד על הסיוע ועל שיתוף הפעולה המלא שלו זכינו מהנהלת המרכז הרפואי וצוותו. הנושאים בכנס עסקו בדמותו ובפעלו של ד"ר הלל יפה ובפועלם של רופאים נוספים שהיו ועבדו בתקופתו של ד"ר הלל יפה ובמהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20, וסיפקו הצצה במנהרת הזמן על האופן שבו עסקו ברפואה, ולעיתים על

