

תעלומה: איך הגיע סדין של 'הלל יפה' לאפריקה?

מדריכת תיירים שטיילה במדינת בנין שבאפריקה נדהמה לראות סדין של בית החולים "הלל יפה" שמשמש כמפה במסעדה ושלחה את הצילום לבית החולים. ההשערה - מטופל לשעבר לקח איתו מזכרת הביתה

✓ Recommend 370

ירון קלנר | פורסם: 09:41, 29.01.15



איך הגיע הסדין מחדרה לאפריקה?

מה עושה סדין של בית החולים הלל יפה במסעדה במדינת בנין שבאפריקה? בהלל יפה הופתעו לקבל לפני ימים אחדים הודעת דואר אלקטרוני בצירוף תמונה המפתיעה.

• [עדכונים שוטפים - גם בטוויטר של ynet](#)

"בעיר ההיסטורית אבומוי שבמדינת בנין (באפריקה), ישבתי לסעוד במסעדת רחוב שמפת השולחן שלה הזכירה לי את הבית! אין ספק, בית החולים שלכם מפורסם", כתבה אתי דיין שמדריכה תיירים באפריקה.



הסדין מהקולקציה החדשה על חבל הכביסה בבנין

בהנהלת בבית החולים מכירים את התופעה בה חולים שמשחררים לביתם לוקחים איתם ציוד כמו פיג'מות, מגבות וסדינים, ולכן בצד החיוך מהסיטואציה המשעשעת, הם גם מעט הוטרדו לגלות את הסדין במרחק גדול כל כך מהמקום בו הוא אמור להימצא.

המאושפדים לוקחים ציוד הביתה

"אנו תמיד שמחים ששמו של בית החולים מעורר אסוציאציות חיוביות אבל נשמח יותר אם מאושפדים המשתחררים לביתם לא ייקחו איתם ציוד החיוני למטופלים אחרים ומסובסד מכספי ציבור", אמר פרופ' מאיר אורן, מנהל הלל יפה.

דיין מדריכה תיירים ישראלים באפריקה כבר 25 שנה. כשבבית החולים שאלו אותה אם היא בדקה כיצד הסדין הגיע לשמש כמפה במסעדה בבנין, היא השיבה שלא, אך הוסיפה ש"באפריקה כולם נהנים משוק העודפים של העולם המערבי".

בהלל יפה חשבו תחילה שמדובר בתרומה שהעבירו למדינה, אולם פסלו זאת מכיוון שמדובר בסדין עם הלוגו החדש, בעוד שאת התרומות הם מעבירים מהמצעים עם הלוגו הישן שהוחלף ב-2010. לאנשי בית החולים אין מושג כיצד הסדין הגיע לבנין, וההשערה היחידה שלהם היא שפועל זר שהיה מאושפז לקח אותו איתו גם כשחזר הביתה.

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

הרשמה לדיוור

תגובה לכתבה

עשו מנוי לעיתון